

Anna Håkansson

ETT LIVSÖDE



Brevet från Anna översatt i klartext

Den 15 maj 1929 lämna vi lantbruket på Söderåsen och flytta till Stubbaröd och hyrde där under sommaren. Men dåligt med arbete så fick vi ge oss ut som statare, så den 24 oktober 1929 flytta vi till Stora Mörshög i Bjuv och stanna där till 24 oktober 1930. Då jag skulle ha Ulla så jag kunde ju inte mjölka då så vi flytta till Stora Mölla, Källna och stanna där till 24 oktober 1932. Flytta sen till Ugglarps gård, Spannarp och stanna där till 24 april 1934. Flytta på grund av att jag skulle ha Vivi, till Vettinge, där jag skulle bli fri från mjölkning men sen behövde vi mer inkomst så vi flytta den 24 april 1935 till Härnäs, Röstånga. Sen flytta vi igen den 1 november 1935 till Gunnaröd, Stockamöllan. Fick mer betalt där och stanna där till den 24 oktober 1936. Samma elände igen, skulle ha Sven och där blev jag inte fri för mjölkningen. Så var det till att flytta igen. 24 oktober 1936 flytta vi till Ugglarps gård igen, där var en dräng som mjölka i mitt ställe tills jag själv kunde mjölka igen. Sven föddes 21 december sen den 15 januari fick jag mjölka igen. Sen stanna vi där till 24 oktober 1937 sen flytta vi igen på grund av att rättaren gav Yngve en örfil och det var inte Yngve utan John som hitta på hyss. Då flytta vi till Konga och stanna bara en vecka för han, bonden, fodra att jag skulle mjölka 3 gånger om dagen så det ville jag inte, så var det till att flytta igen. Så flytta vi till Loarps gård, Tågarp. Där mjölka jag bara 2 gånger om dagen men hemska hårdmjölkade slåkulor. Rätt som jag mjölka var kon uppe i spannen med foten. Så vi stanna där till 24 oktober 1938. Rättaren tiggde och bad men jag ville inte bli där mer. Sen bar det iväg igen till Gustavsfält i Kvidinge och stanna där till 24 oktober 1941. Flytta sen till Stora Mörshög igen och stanna där till 24 april 1944. På grund av nye ägaren lade in mjölkmaskiner och Bror låg inkallad i 6 månader så var det till att flytta igen till Hylstorp och stanna där till den 1 nov 1944. Sen flytta vi till Ljusekulla och stanna där till den 1 november 1951. Flytta sen till Holk och stanna där till 1 november 1955. Flytta sen till Körslätt och stanna där till 24 april 1957. Flytta sen till Falsterbogatan Helsingborg. Flytta sen till Husensjövägen Helsingborg 3 december 1983. Men det var inte Bror alla gånger som ville flytta, för jag blev tröttkörd många gånger. Mjölkning, betor och höstsäd som jag skulle ställa upp med och mitt stora hushåll och dåliga lägenheter med skektor och råtter, diska mjölkkanor utan betalning. Ibland fick vi bättre, ibland sämre när vi flytta.

Bror dog 1988

I november 1994 flyttade Anna till Rangvallagården.

Anna dog 19 juli 2000.