

Släkt- saga



Det var så det började

Under 1860 talet, närmare bestämt den 2 juni 1863, lämnar den då 23 årige Carl Jesper Hultberg sitt föräldrahem, Erikstorp Bosarp, för att resa till Malmö. Carl Jesper är intresserad av snickeriarbete och i Malmö får han lärlingstjänst. Carl Jesper är kvar i tre år och med sitt gesällbrev på fickan, lämnar han Malmö, för en resa till Tyskland. Detta sker den 15 oktober 1866.

För många ungdomar under tidsperioderna 1870-80 och 90 talen, var Amerika den stora lockelsen och resmålet. Men så blev det inte för Carl Jesper, han valde de närmare resmålet, Tyskland. Kanske förstod han redan då, snickargesäll som han var, att det kunde finnas bra möjligheter i Tyskland, ett land som ju redan var känt för sina skickliga hantverkare.

Det var ju 1863 som Carl Jesper lämnade föräldrahemmet. Hemmet var i Långaröd nummer 1, Erikstorp Bosarp, och där var också Carl Jesper född. Carl Jesper var son till Erik Hultberg och hans hustru Catharina Sur. Carl Jespers far, Erik, var född på Grönhults gård i Stenestad församling. Denne Erik, var i sin tur son till den icke helt obekante storbonden, Jöns Önnersson, den såkallade "Grönhultaren". Detta var en storslagen man på många sätt och han visste med sig att han besatt en gård, som vad det gäller bruksarealen, var en av de större i församlingen. Han var dessutom brännmästare, förordnad genom Kunglig Majestät, att bränna sitt eget brännvin. Han lade också grunden till de byggnader som i dag finns kvar på Grönhult, detta efter en brand som ödelade hela gården år 1799. Jöns Önnersson var också född på Grönhult och var son till Önner Eriksson, som då var farfarsfar till Carl Jesper.

På Grönhult föddes många barn till Jöns Önnersson och Catharina Sur. En av de var Erik Hultberg som sedermera blev far till Carl Jesper. Sen undrar man kanske över var namnet Hultberg kommer ifrån. Det naturliga hade ju varit, att taga faderns förnamn som var brukligt, för att bilda efternamn. Det mest troliga är att barnen Önnersson, helt enkelt bara tog namnet Hultberg, för att skilja sig från mängden av son-namn. Men samtidigt bröt de ju en tradition. Carl Jesper hade en farbror, Nils, som var den siste Önnerpojken som verkade på gården Grönhult och gjorde så fram till 1826, då gården försålles på exekutiv auktion, och övergick i slkten Henriksson.

Hur det gick för Carl Jesper i hans nya hemland Tyskland, om hans liv och leverne, får vi ta del av i ättlingarnas egen berättelse om Carl Jesper.



Grönhult, Stenestad på 1920-talet